

Kampverslag bevers:

Dag 1:

In een klein stationnetje 's morgens in de vroege, stonden de bevertjes netjes op een rij. Kwam het machinistje, draaien aan een wieletje, akke akke tuut tuut , weg zijn wij! En zo, nadat de ouders waren uitgezwaaid, begon ons magische Disney kamp in Wavreille. Op de trein ging het er rustig aan toe. Er werden spelletjes gespeeld, sommige deden een dutje en andere keken naar het voorbijgaande landschap. Uiteindelijk bereikten we het station van Forrières. Vanaf daar zouden we al wandelend het kampterrein bereiken. We maakten even een tussenstop om onze boterhammetjes op te eten en zette daarna onze tocht verder naar het kampterrein. Eenmaal aangekomen op het kampterrein installeerden we onze bedjes, overliepen we de kampregels en namen even platte rust. Daarna was het tijd voor ons eerste spel, genaamd: "Wie heeft de honingpot van Winnie de Poeh gestolen?" Doorheen het kamp konden ze met de spelletjes die we speelden gouden dvd's terugverdienen van de slechte Disneyfiguren die die dvd's hadden gestolen uit het Disneymuseum. Al snel vonden ze de dief en verdienden ze hun eerste dvd. Samen met het vallen van de avond, kwam ook ons avondeten op ons bord. Eens de bordjes leeg en de buikjes rond waren, was het tijd voor de afwas en om nog wat na te praten in de tent. Na de slaapwel van de leiding was het rustig in de bevertent.

Dag 2:

De eerste volledige kampdag vandaag! Om 8u werden de bevers door de leiding gewekt. Na het ontbijt en de opening speelden we het Cars spel. Elk lid kreeg een Cars autootje dat ze klaar moesten zetten aan de start van de racebaan. De bedoeling was dat er opdrachten binnen de minuut moesten worden volbracht. De snelste of degene met het meeste mocht een vakje vooruit op de racebaan. Na het middageten en de platte rust schreven we brieven naar mama en papa, aten we vieruurtje en speelden we weerwolven met de welpen. Al snel was het avond en stond er spaghetti zonder handen op het menu. Een echte kampklassieker! Omdat we allemaal een oranje snoetje en spaghetti tot achter onze oren hadden hangen, was het tijd voor een douche-momentje. En zo kwam er alweer een eind aan onze dag en kropen we , proper gewassen, in onze slaapzak.

Dag 3:

Eindelijk was het zo ver: We mochten onze verkleedkleden aandoen! 😊

Het groot spel stond op het programma vandaag. Aan het ontbijt verschenen de mooiste Disneyfiguren. Na het ontbijt was het tijd om naar de vlaggenmast te gaan voor de opening en het toneeltje. Het werd al snel duidelijk dat Assepoester haar muiltje kwijt was en dat ze onze hulp goed kon gebruiken. Onze bubbel met bevers en welpen moest in de voormiddag puzzelstukken verzamelen om de kaart te maken die naar Assepoester haar muiltje leidde. De andere bubbel had de taak om de routebeschrijving te verdienen. Verschillende Disneyfiguren hadden opdrachten waarbij we die puzzelstukken konden verdienen. 's Middags werden we al beloond met lekkere croque monsieurs. In de namiddag volgden we de weg naar Assepoesters muiltje met opdrachten. Het avondeten bestond uit Fish sticks met spinaziepuree. Iedereen kroop moe maar voldaan in zijn/haar bedje.

Dag 4:

Na een stevig ontbijt begon de voorlaatste dag. Onze kampvuur act moest in elkaar gestoken worden. De supercoole beverband zou 's avonds optreden maar er waren nog geen instrumenten. Heel de voormiddag maakten we gitaren, een drumstel, micro's en een keyboard voor ons spetterend optreden. Na het middageten en de platte rust was de temperatuur hoog opgelopen en speelden we waterspelletjes! 's Avonds genoten we van een waar feestmaal: superlekkere (zelfgemaakte!) frietjes met vol-au vent. Daarna oefenden we onze act nogmaals. We namen aansluitend een douche zodat we fris waren voor ons optreden. Hét moment was aangebroken om op te treden... Na afloop werd de Beverband beloond met een groot applaus. Ze kregen een zakje chips en een drankje. Er werd nog gedanst en gezongen aan het kampvuur tot de oogjes toevielen en het tijd was om in onze slaapzak te kruipen.

Dag 5:

De laatste kampdag brak aan 😞. Tijd om alles op te ruimen, onze kampdans nog een laatste keer te dansen en een laatste keer uit volle borst te roepen tijdens de sluiting aan de vlaggenmast. De trein richting de mama's en papa's stond klaar om ons mee naar huis te nemen met een rugzakje vol leuke herinneringen. Aan alle mooie liedjes komt een eind, zo ook aan dit fantastisch kamp! We hebben ons reuze geamuseerd, hopelijk jullie ook? Tot volgend jaar! 😊

De beverleiding

